

Datum
12-02-2013

Ons kenmerk
VWS13-001

Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen
1

Onderwerp
Zijn: de volmaakt centraal gestelde mens

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. de minister, mevrouw E. Schippers
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Geachte mevrouw Schippers,

Uw voornemen de mens centraal te stellen is onontbeerlijk voor de oplossing van problemen in het algemeen en de huidige existentiële in het bijzonder. Hiernavolgend leg ik dat graag uit en bepleit ik de realisering van het Zijn als zijnde de volmaakt centraal gestelde mens.

Ieder mens die op aarde komt is qua bewustzijn de gevangene van de materie, de dualiteit (de tegenstellingen, de verscheidenheid), het deel. Met als gevolg dat hij afgescheiden is van de geest, de singulariteit (de eenheid), het geheel. Dit betekent dat de mens zich als onvolmaakt ervaart en daardoor constant op zoek is naar zijn volmaaktheid, naar zijn Zijn (wie hij/zij echt is). Deze bewustzijnstoestand is het ego en dat betekent dat het ego niet, zoals over het algemeen wordt verondersteld, een bepaalde manier van doen maar een zijnstoestand is. Die toestand zou eindeloos kunnen blijven bestaan, ware het niet dat die de staat van onbalans en daardoor zelfdestructief is, en dat in deze tijd de climax van deze zelfdestructie wordt bereikt. Die climax manifesteert zich op twee manieren. De ene is het feit dat de problemen van deze tijd onze beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigen. En de andere is het feit dat het maakbaarheidsidee, dat door het beheersingbeluste ego als grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing werd gehanteerd, niet langer geaccepteerd wordt. Dit met als gevolg dat de instituties, die allemaal op dit idee gebaseerd zijn, hun autoriteit en daarmee hun functie als bron van zelfsturing verliezen (institutionele crisis). En tegelijk daarmee de mensen zichzelf willen zijn en op zoek zijn naar hun ware identiteit, hun Zijn (wie ze echt zijn).

In dit licht spreekt het vanzelf dat u de mens centraal wilt stellen. Het Zijn is namelijk de volmaakt centraal gestelde mens. Het probleem is echter dat zijnsontwikkeling, als zijnde de universele Weg naar het Zijn, in de samenleving ontbreekt ook al wekken veel methoden de indruk van het tegendeel. Als gevolg hiervan weet de mens de weg naar het Zijn niet te vinden en heeft zijn 'zelf', dat nu nog het ego is, vrij spel. Vandaar de verharding en de toegenomen hebbelijkheid van de samenleving. En vandaar ook de gezondheidsproblemen ervan. Dit laatste vanwege het feit dat het ego alle houvast verliest en de mens daardoor de buitengewoon crisisvolle ware aard ervan, te weten het verloren zijn tussen hemel en aarde, het volledige gebrek aan identiteit, het zwarte gat, ervaart. Een ervaring die gepaard gaat met het vrijkomen van alle pijn die inherent is aan het ego oftewel aan de afgescheidenheid van het Zijn, maar altijd uit overlevingsdrang door het beheersingbeluste ego is onderdrukt.

In zijn poging aan die pijn te ontsnappen, grijpt de mens naar alles wat houvast lijkt te bieden en wat de pijn kan wegnemen. Het spreekt vanzelf dat dit een groot en inmiddels te groot beslag legt op de gezondheidszorg. Dit betekent dat dit te grote beslag niet zo zeer, zoals wordt verondersteld, door de vergrijzing wordt veroorzaakt maar door de evolutionaire ontwikkeling van ego naar Zijn die nu zodanig versneld wordt dat er van een kwantumsprong gesproken kan worden. Om die reden alsmede ter oplossing van alle andere problemen kan het van groot belang worden geacht zijnsontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken. Dit zal de door u gewenste mentaliteitsverandering ter vergroting van de zelfverantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid realiseren en de mens significant gezonder maken. Dit laatste vanwege het feit dat het ervaren van pijn door het leven bedoeld is voor het realiseren van het Zijn (het één zijn met het leven) en derhalve niet langer nodig is wanneer het Zijn, in dit verband als zijnde de toestand van het vrij zijn van het lijden aan pijn, gerealiseerd is.

Zal zijnsontwikkeling worden geaccepteerd? Nee en ja. Nee vanwege twee redenen. De eerste is het feit dat de mens sinds het begin van zijn bestaan door het ego, dat vanwege de overlevingsdrang ervan niets van het Zijn moet hebben, is bepaald en de tweede is het feit dat zijnsontwikkeling zowel oneindig eenvoudig is als het moeilijkste wat er is. En ja vanwege het feit dat het realiseren van het Zijn nu gemakkelijker is dan ooit omdat de samenleving momenteel door de existentiële crisis gedwongen wordt de kwantumsprong van ego naar Zijn te maken die begint met het vrij spel van het ego en de wens van de mens (echt) zichzelf te zijn.

Om die situatie ten volle te benutten is er een intensieve en uitgebreide voorlichtingscampagne nodig en zullen er Zijnscoaches moeten komen. Om daar een begin mee te maken, heb ik NLbe, het Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling, opgericht. Verder heb ik een boek, getiteld 'Zijn: de ideale wereld', geschreven waarin wordt uitgelegd waaruit het Zijn en de ontwikkeling ervan bestaat en dat de grondslag en de werkwijze van het instituut bevat (zie de bijlage). Ook heb ik een website (www.nlbe.nl) gemaakt waarin onder andere de kwantumsprong in Nederland gevolgd kan worden.

Vanuit mijn ervaring van het Zijn hoop ik dat u bereid zult zijn de samenleving te helpen deze kwantumsprong te voltooien. In dat geval stel ik u de expertise van mijn instituut graag ter beschikking.

In vertrouwen u hiermee van dienst te zijn en altijd bereid u nader te informeren, teken ik

met vriendelijke hoogachting,

Cor Bijl
Oprichter