

Boodschap voor de mensheid

Uw ego bedreigt uw voortbestaan

Realiseer daarom uw

Zijn

Inhoud

Inzicht in ego en Zijn.

De inhoud van zijnsontwikkeling.

De hulp van het leven om u tot zijnsontwikkeling te bewegen.

De hulp van de kwantumsprong van ego naar Zijn.

De hulp van uw gevoelens.

Hoe zal u uw Zijn ervaren?

De krachten die de ontwikkeling van uw Zijn belemmeren.

De religie

De staat, de politiek

De wetenschap

De nieuwe spiritualiteit

De samenleving

De media

Uw keus

Voorwoord.

In 1987 las ik dat de wetenschap had ontdekt dat alles met alles samenhangt en niets zeker is. Dat bracht mij tot de conclusie dat het antwoord op de grote vragen over het leven en de realisering van harmonie als zijnde mijn diepste wens niet te vinden is in de uiterlijke maar in de innerlijke wereld. Vanaf dat moment heb ik mij daarvoor open gesteld. Dat betekent dat ik mij bewust wilde zijn van wat ik precies voelde en gevoelens wilde toelaten ondanks mijn verzet ertegen. Hoogstwaarschijnlijk dankzij die openheid verscheen in 1992 een man in mijn bewustzijn die ik niet kende maar dankzij nader onderzoek de toen nog in India levende Sai Baba bleek te zijn en waarover ik later hoorde dat hij wel bij meer mensen verscheen. Hij begeleidde mij naar het begin van de door het leven zelf gedirigeerde Weg van het niet-Zijn, beter bekend als het ego, naar het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn, het ideaal waar de mens al sinds het begin van zijn bestaan tevergeefs naar streeft. Die Weg bestaat uit het in een logische en betekenisvolle volgorde door het leven geconfronteerd worden met de gevoelens waaruit het ego bestaat waarbij het de bedoeling is de weerstand ertegen te weerstaan en daardoor in staat te zijn er verantwoordelijkheid voor te nemen en ze tot het punt van bevrijding, van innerlijk Licht, toe te laten, hoe pijnlijk ook. Verder bestaat die Weg uit ervaringen die kenmerkend zijn voor het Zijn. En uit de ervaring van de bewustzijnssprongen deel-zijn, deel-van-het geheel-zijn en geheel-zijn. Of in christelijke termen uitgedrukt: de heilige geest, de zoon en de vader.

In 1993 maakte Sai Baba plaats voor Jezus en Boeddha. Jezus was daarbij altijd op de voorgrond. In mijn beleving zijn ze beide verschenen omdat hun verschijning de bedoeling had de inmiddels ingezette vereniging en overstijging van het Christendom en het Boeddhisme te vervolmaken en daarmee het Zijn te realiseren. Daartoe dienen beide los te komen van hun door hun ego ingegeven identificatie met één pool van de dualiteit. Voor het Westen houdt dat in dat ze los komt van haar identificatie met de materie en het Oosten met de geest. Tot begin 2000, dus gedurende 7 jaar, hebben Jezus en Boeddha mij verder begeleid. De Weg eindigde met het ontmoeten en bijna ondraaglijk één worden met het innerlijk Licht van mijn Ware Zelf als zijnde de waarnemer, het bewustzijn, van mijn gedachten en gevoelens. Die eenwording, waarin Sai Baba de belangrijkste rol had, heb ik ervaren als het ontmoeten en samenvallen met God en diens niet te kennen maar wel te ervaren Wil. Na die eenwording met mijn goddelijke Ware Zelf, die met een kleine schok en de woorden “de ervaring is waarmee je het te doen hebt in het leven” tot stand kwam, verdwenen de drie gidsen. Zij hebben mij begeleid om mij duidelijk te maken hoe die eenwording, dat diepste ideaal van de mensheid, gerealiseerd moet worden.

Aangezien het één zijn met God hetzelfde is als het Zijn heb ik die Weg van eenwording zijnsontwikkeling genoemd. Ik ontdekte dat de drie gidsen er niet alleen voor mij waren. Zijnsontwikkeling bleek namelijk te ontbreken in de samenleving. Sterker nog, het is gedurende de hele geschiedenis vaak met veel geweld bestreden en wordt in deze tijd buiten de reguliere sector gehouden en daardoor velen onthouden. Dat geschiedt niet alleen door de religie, de staat en de wetenschap, maar ook als gevolg van het nog dominante ego door de nieuwe spiritualiteit (ego-spiritualiteit, spiritueel materialisme) terwijl juist die expliciet op zoek is naar het Zijn. Gesteld kan dan ook worden dat zijnsontwikkeling het grootste taboe van de mensheid is en de reden is waarom het nog steeds niet gerealiseerd is ondanks haar diepste verlangen ernaar. Verder ontdekte ik dat het ontbreken ervan de reden is waarom de mensheid in deze tijd geconfronteerd wordt met megacrisis en zelfs met een crisis, te weten de milieucrisis (de opwarming van de aarde), die haar voortbestaan bedreigt. Het ego is namelijk niet, zoals over het algemeen wordt gedacht, een bepaalde manier van doen, maar een staat van zijn. Die staat is de staat van gevangenschap van (ook wel aangeduid als hechting aan of identificatie met) één van de twee fundamentele aspecten waaruit het universum bestaat, te weten het materie/deel/dualiteit-aspect. Die staat is de staat waarin ieder mens zich in bevindt zodra hij/zij op aarde komt en het Zijn niet gerealiseerd heeft. De gevangenschap van de dualiteit verklaart waarom de mens constant in gevecht is met zichzelf of beter gezegd met zijn gevoelens en dan met name zijn onprettige/pijnlijke gevoelens. Een gevecht echter dat alleen maar te verliezen oftewel zelfdestructief is en

daarmee de in de Bijbel genoemde Apocalyps verklaart. Als gevolg van het zijn van het ego is de mens afgescheiden van het andere aspect van het universum, te weten het geest/geheel/singulariteit-aspect dat ook wel wordt aangeduid als het Al, de natuur, het leven zelf, God. Dat bracht mij tot de conclusie dat het volmaakt zijn van het Zijn de toestand is van het één zijn met dit geest aspect waarin vanzelfsprekend het materie aspect besloten ligt maar waar het Zijn vrij/onthecht van is.

Maar wat moet ik met al deze begeleiding en opgedane ervaringskennis? Gelet op mijn voortschrijdende inspiratie en manifestatie werd het mij duidelijk dat dat bedoeld was om de mensheid over zijnsontwikkeling te informeren en daardoor de mogelijkheid te geven zich van haar ego te bevrijden en bijgevolg haar ondergang, haar Apocalyps, te voorkomen. Dat inzicht ervoer ik als een grote verantwoordelijkheid, als iets waar gevolg aan gegeven moest worden. Dit ondanks mijn inmiddels bevestigde vermoeden dat de slaagkans daarvan uiterst gering zal zijn. De manier waarop ik er gevolg aan geef, treft u hiernavolgend aan.

De tekst is niet door mij bedacht, maar inspiratief tot stand gekomen. Wat mij daarbij opvalt, is dat het lijkt alsof niet ik tot u spreek, maar er door mij heen tot u gesproken wordt.

Wenst u een zeer uitgebreid inzicht in het verschil tussen ego en Zijn, in de inhoud, het belang en de ontwikkeling van het Zijn als ook in mijn gedetailleerde Weg naar het Zijn, dan verwijs ik u graag naar mijn boek 'Zijn: de ideale wereld' en naar mijn website www.nlbe.nl waarin u onder andere de actuele ontwikkeling van de kwantumsprong van ego naar Zijn in vooral de Nederlandse samenleving kunt volgen en die de realisatie van het Zijn gemakkelijker maakt dan ooit.

Cor Bijl
Maart 2019

Boodschap voor de mensheid

Inzicht in ego en Zijn.

Beste mens,

U praat en filosofeert veel over het ego en het Zijn. Vooral het ego komt veel aan bod. Maar wat beide nou precies zijn is onduidelijk. Veel verklaringen bevatten een bepaalde manier van doen, dus een bepaald gedrag. Maar dat is een misvatting. Daarom is het nodig om tot de essentie van het Zijn en het ego, als zijnde uw afgescheidenheid van uw Zijn, door te dringen. Daartoe is het onontbeerlijk u te informeren over het feit dat u dankzij uw wetenschap en uw religie(s) kunt weten dat het universum zich op twee manieren manifesteert. Dat zijn:

Materie	en	Geest
----------------	-----------	--------------

Dit wordt door u ook wel aangeduid als:

Mens	en	God
Deel	en	Geheel (waarin het deel besloten ligt)
Dualiteit (u wordt bepaald door tegenstellingen, zoals goed en kwaad)	en	Singulariteit (u wordt bepaald door eenheid, het absoluut Goede)
Ruimte en tijd (wekt de indruk dat u door ruimte en tijd bepaald wordt)	en	Ruimte- en tijdloosheid (in het hier en nu zijn, afwezigheid van de indruk dat u door ruimte en tijd bepaald wordt)
Oorzaak en gevolg (geldige wetten van de natuur, aannames over oorzaak en gevolg voor zelfsturing)	en	Alles hangt met alles samen (ongeldige wetten van de natuur, geen aannames over oorzaak en gevolg voor zelfsturing)

Deze twee manieren bevinden zich ook in u en bestaan uit:

Uw gevoelens en de in gedachten gevatte wil ervan (gevoelens hebben een in gedachten gevatte wil, want anders zou u niet kunnen zeggen: luister niet naar je angst)	en	Uw bewustzijn, uw waarnemer, van uw gedachten en gevoelens, genaamd uw Ware Zelf die een eigen Wil heeft. Dat is de Wil van het Geheel, God die alles in het universum, de natuur, aanstuurt en derhalve een Wil is die vrij is van de dualiteit tussen goed en kwaad en dus het (absoluut) Goede doet, ook al wordt dat op het niveau van de dualiteit als goed of fout aangemerkt.
--	-----------	---

Zodra u op aarde komt, bent u qua bewustzijn de gevangene van het materie/deel/dualiteit-aspect, van het universum en dus van uw gevoelens en de in gedachten gevatte wil ervan. Die toestand is bij u bekend als uw ego (niet te verwarren met uw persoonlijkheid). Uw ego is dus niet, zoals over het algemeen wordt verondersteld, een bepaalde manier van doen maar een staat van zijn. Iedereen die het Zijn niet heeft

gerealiseerd, is zijn/haar ego, is egoïstisch ook al lijkt dat op altruïsme. Als gevolg van het zijn van uw ego bent u afgescheiden van het geest/singulariteit/geheel-aspect dat zich in uw bewustzijn bevindt en uw Ware Zelf genoemd kan worden. Uw ego is dus uw staat van afgescheidenheid. Dat is de oorzaak van uw gemis van en bijgevolg uw zoektocht naar heelheid, naar balans, naar eenheid, naar harmonie, naar echtheid (authenticiteit), naar volmaaktheid, naar volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid, naar het hier en nu, naar God, naar uzelf, naar de vervulling van uw diepste ideaal. Kortom, naar uw verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg uw Zijn. Dit betekent dat er twee zijnstoestanden zijn waarin u zich kunt bevinden, te weten:

Ego en Zijn

Ondanks uw verwoede pogingen uw Zijn te realiseren, bent u daar tot op heden niet in geslaagd en bent u derhalve uw niet-Zijn, uw ego. De reden dat u daar niet in geslaagd bent, is uw gevangenschap van, ook wel genoemd uw identificatie met, uw hechting aan, het materie-aspect. Want dat verschaft u de illusie dat het leven uit vaste delen en vaste relaties daartussen bestaat, oftewel als een machine in elkaar zit. Dit met als gevolg dat u veronderstelt dat het leven en dus ook het Zijn maakbaar is. Maakbaar met normen, waarden, regels, wetten, middelen en methoden. Dat dit een illusie is, heeft u kunnen weten dankzij het feit dat de wetenschap heeft aangetoond dat alles met alles samenhangt en niets zeker is en er dus geen vastigheden bestaan. En bovendien theoretisch heeft bewezen dat er zich in een zwart gat en daarmee in het universum een waarnemingshorizon bevindt. Dat is een belangrijk bewijs omdat het geestaspect van u zich voorbij die waarnemingshorizon in de singulariteit bevindt en derhalve uw goddelijke kern, uw Midden, uw Ware Zelf, genoemd kan worden. Dat verklaart waarom u zich qua bewustzijn als afgescheiden kunt ervaren van dit geest-aspect en waarom het qua bewustzijn één zijn daarmee het eenheidsbewustzijn, de heelheid, de harmonie, het hier en nu, van het Zijn is. Bovendien verklaart het waarom u of beter gezegd uw wezen, bestaande uit uw Ware Zelf en de Wil ervan, niet maakbaar is.

Dat dit niet maakbaar is, wil niet zeggen dat u niet te maken bent in de zin dat uw gedrag niet te veranderen is. Als u uw gedrag verandert en u hebt uw Zijn niet gerealiseerd dan geschiedt dat echter door uw dualistische, onvervulde, zelfdestructieve en bijgevolg intrinsiek gestreste ego. Met als gevolg dat u uw ego in stand houdt terwijl uw diepste verlangen is om u te bevrijden van uw ego en dus ook van dat veranderde gedrag. Als u wel uw Zijn hebt gerealiseerd, dan is die stress afwezig. Ook omdat u dan uw Wil volgt die het (absoluut) Goede doet.

Om uw Zijn te realiseren, dient uw ego letterlijk te sterven.

Om deze reden is doodsangst de kracht die uw ego in stand houdt en is dat vanzelfsprekend de sterkste, de bijna niet te weerstane, kracht daartoe. Vandaar dat uw ego in staat is het realiseren van uw Zijn tot uw grootste bedreiging, uw grootste taboe, te maken en daardoor nog steeds overleeft. Begrijpt u nu waarom de realisatie van het Zijn, het één zijn met God, altijd met hand en tand bestreden is, bijvoorbeeld door die mensen die zich met zijnsontwikkeling bezig houden kettters of ongelovigen te noemen en hen om die reden te martelen of te doden? En waarom het nog steeds bestreden wordt, bijvoorbeeld door de ontkenning door de wetenschap van het bestaan van bewustzijn en de betiteling van zijnsontwikkeling als esoterisch en dus als niet wetenschappelijk of als zweverig?

Op deze manier zou uw ego voor altijd kunnen blijven bestaan, ware het niet dat het intrinsiek eindig is. Dat weet u. U heeft het zelfs namen gegeven als de Apocalyps, het Einde der Tijden of het Laatste Oordeel. De reden van deze eindigheid van het ego is dat het de staat van gevangenschap van de materie, de dualiteit, is die u in een alleen maar te verliezen gevecht houdt met uzelf of beter gezegd met uw gevoelens en dus intrinsiek zelfdestructief is.

Het ego is eindig omdat het zelfdestructief is.

In deze tijd wordt de climax van deze zelfdestructie bereikt in de vorm van een crisis die uw voortbestaan bedreigt en bij u bekend is als de opwarming van de aarde. Dit betekent dat het nu noodzakelijker is dan ooit u te bevrijden van uw ego en daarmee uw Zijn te realiseren door aan zijnsontwikkeling te doen.

De inhoud van zijnsontwikkeling

Zijnsontwikkeling geschiedt door niet langer naar de gevoelens vermijdende en onderdrukkende wil van uw op overleving gerichte ego te luisteren en daardoor in staat te zijn uw gevoelens toe te laten. Dit betekent:

*De middelen om uw Zijn te realiseren bevinden zich al in u.
Het zijn namelijk uw gevoelens.*

Het niet luisteren naar de wil van uw ego houdt in wezen in dat u niet langer luistert naar het materie-aspect in u dat u gevangen wil houden en dat bestaat uit dat wat u innerlijk hebt en niet bent, dus uit uw gevoelens en de in gedachten gevatte en daardoor te kennen wil daarvan. Dat gevoelens een in gedachten gevatte wil hebben, weet u want anders zou u bijvoorbeeld niet kunnen zeggen: 'luister niet naar je angst'. Deze te kennen wil heeft maar één doel en dat is de instandhouding van uw ego. Dus doet u wat u wilt, dan doet u wat uw ego wilt. Met gevolg dat u het in stand houdt. Wat uw ego wil, is het vermijden en bestrijden van gevoelens in het algemeen en de onprettige/pijnlijke in het bijzonder. Vandaar bijvoorbeeld uw minachting voor gevoelens, uw excuses als u ze zichtbaar voor anderen ervaart en uw wens ze zo snel mogelijk weg te krijgen, anderen de schuld ervan te geven of ze te ontvluchten. En vandaar dat vrijwel de hele economie bestaat uit het creëren van prettige gevoelens en het elimineren van onprettige. Ook wil uw ego voorkomen dat u ervan bewust wordt dat u uw ego slechts hebt en niet bent. Want daardoor zou u op zoek kunnen gaan naar uw Zijn (wie u echt bent) en daarmee het voortbestaan, het overleven, van uw ego in gevaar kunnen brengen.

*Uw ego bestaat uit gevoelens en de in gedachten gevatte dus te kennen wil daarvan. De wil van uw ego is dus de wil van uw gevoelens. De wil van uw ego wil uw ego en daarmee uw gevoelens in stand houden.
Dus doet u wat u wilt, volgt u uw te kennen wil, dan houdt u uw ego in stand.*

Wanneer u de wil van uw ego kunt negeren, dan is het mogelijk uw gevoelens te accepteren door er verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat wil zeggen dat u niet, zoals het ego automatisch doet, een ander de schuld ervan geeft en daardoor met die ander in gevecht gaat, bijvoorbeeld door verwijten te maken. Verder is het mogelijk uw gevoelens toe te laten. Niet door ze slechts oordeelloos waar te nemen zoals in meditatiemethodes als Mindfulness, want dat houdt gevoelens op afstand, maar door in en door de gevoelens te gaan. Dat toelaten (ingaan, doorgaan) is cruciaal voor het realiseren van uw Zijn, omdat dit u van uw gevoelens en de wil ervan bevrijdt en u daardoor in contact brengt en doet samenvallen met het (goddelijk) Licht van uw Ware Zelf.

*Met mediatie als zijnde het (oordeelloos) waarnemen van gevoelens realiseert u uw Zijn niet.
U dient uw gevoelens toe te laten in de zin van het er in en er doorheen gaan.*

Eigenlijk weet u al dat het toelaten van gevoelens u bevrijdt. Want u weet dat het praten over gevoelens of het rouwen bij verlies, dat een vorm van toelaten is, tot opluchting, tot bevrijding, leidt. Maar wat u kennelijk nog niet weet, is dat het toelaten tot het geleidelijk en uiteindelijk sterven van uw ego leidt (in het zwarte gat, de donkere nacht van de ziel). En dat dit tegelijk leidt tot het ontmoeten en uiteindelijk tot het één zijn met het innerlijk Licht van het Zijn, uw diepste ideaal, dat zich op 'de bodem' van en voorbij uw gevoelens bevindt. Dat één zijn doet u tegelijk één zijn met of beter gezegd in overgave zijn aan de niet te kennen maar

wel te ervaren Wil van het Geheel, God, het Leven Zelf, uw Ware Zelf. Een Wil die er altijd is en bestaat uit de Stroom, de Flow, van impulsen tot manifestatie in het hier en nu oftewel uit dat wat vanzelf gebeurt en alles in het universum en dus ook u aanstuurt. Die stroom kunt u herkennen aan het feit dat er veel gebeurt in uw leven dat niet door uw wil en zelfs tegen uw wil tot stand komt en is gekomen. Op grond hiervan kan gesteld worden dat de aspecten materie en geest van het universum zich ook manifesteren in u en wel:

Voor wat betreft het materie-aspect in:
De te kennen wil van uw ego bestaande uit de in gedachten gevatte wil van uw gevoelens.

en Voor wat betreft het geest-aspect in:
De niet te kennen maar wel te ervaren Wil van uw Ware Zelf, bestaande uit de impuls tot manifestatie in het hier en nu oftewel uit dat wat vanzelf gebeurt

De volgende beelden helpen u een beter inzicht in het ego en het Zijn te krijgen.



Zoals u ziet, is uw ego de staat waarin u beheerst wordt door uw gevoelens en het Zijn de staat waarin dat niet het geval is. Het Zijn heeft dus wel gevoelens, maar is vrij/los van de wil ervan. Daaruit kunt u afleiden dat uw ego niet samenvalt met uw Ware Zelf en dus ook niet met de Wil ervan en uw Zijn wel. Belangrijk om te weten is dat u niet uw Zijn gerealiseerd hoeft te hebben om deze Wil te kunnen volgen. Uw ego kan dat dus ook. In tegenstelling tot het Zijn moet die er echter wat voor doen om gevolg aan deze Wil te geven. Als u dat doet en bovendien uw gevoelens toelaat, dan bevindt u zich op

de enige, want door het leven zelf gedirigeerde, Weg naar het Zijn.

In deze tijd wordt u nog door uw ego beheerst waardoor het nog in staat is uw zijnsontwikkeling tegen te werken. Het geval wil echter dat het Geheel, God, uw Ware Zelf, het Leven Zelf op niets anders uit is dan het realiseren van uw Zijn en daartoe maar één middel heeft dat vanwege het feit dat u zich in de materie, de dualiteit, bevindt crisis is. Want crisis confronteert u met uw ego, dus met uw gevoelens. En dat geeft u de mogelijkheid de wil ervan te herkennen en de automatische keuze er gevolg aan te geven te negeren. Dat het leven uit is op het realiseren van uw Zijn is de reden waarom u geconfronteerd blijft worden ook al wil uw ego dat niet. En dat is de reden waarom de crises toenemen naarmate u de wil van uw ego blijft volgen en nu zelfs uw voortbestaan bedreigen.

*Het leven zelf is op niets anders uit dan het realiseren van uw Zijn en gebruikt crisis daartoe.
 Om die reden blijft u geconfronteerd worden ook al wilt u dat niet.*

Hieruit kan worden afgeleid dat als u bereid bent door het leven geconfronteerd te worden, dus op het leven vertrouwt, u vrij bent, u zich geen zorgen hoeft te maken over uw welzijn. De confrontatie is immers speciaal voor u bedoeld en u hoeft niets anders te doen dan de wil ervan te negeren en de gevoelens ervan te accepteren en toe te laten. Begrijpt u aan de hand hiervan waarom er wordt gezegd dat u uw eigen werkelijkheid schept en dat dit niets met schuld te maken heeft? En begrijpt u waarom gesteld kan worden dat het leven in wezen oneindig eenvoudig is?

U hoeft niets anders voor het realiseren van uw Zijn te doen dan uw gevoelens toe te laten die het leven als zijnde de dirigent van uw zijnsontwikkeling u in de vorm van crises, van confrontatie, aanreikt.

De hulp van het leven om u tot zijnsontwikkeling te bewegen.

De milieucrisis is voor de ego's van velen een interessante nieuwe markt die de ego-eigen indruk wekt het leven te kunnen beheersen. Mede daardoor en door het feit dat het een 'ver van uw bed show' is confronteert het u onvoldoende om u tot zijnsontwikkeling te bewegen. Om die reden wordt u door het leven geconfronteerd met meer direct ervaarbare megacrisis zoals de financiële crisis, de economische crisis, de gezondheids crisis, de identiteitscrisis, de voedselcrisis, de energiecrisis, de sociale zekerheids crisis, de veiligheids crisis, de vluchtelingen crisis, de resistentiecrisis, e.d. En met de crisis in uw meer nabije en mogelijk ook uw innerlijke werkelijkheid. Daarnaast wordt u – en dit is zeer fundamenteel - ten diepste geconfronteerd door het verlies van de zeggingskracht van het ego-eigen maakbaarheidsidee als zijnde uw tot op heden gehanteerde grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing. Een verlies dat u kunt herkennen aan het feit dat de mensen, vooral in de westerse meer vrijzinnige wereld, afstand nemen van de als dogma gehanteerde waarheden in het algemeen en die van de instituties kerk, staat en wetenschap in het bijzonder. Oftewel zichzelf willen zijn, authentiek/uniek willen zijn. Door dat verlies verliest u uw houvast en daarmee dat wat uw ego in stand houdt. Een verlies derhalve dat bewuste dan wel onbewuste doodsangst raakt. Deze evolutionaire druk, hierna te noemen de kwantumsprong van ego naar Zijn, kunnen velen niet aan. Met als gevolg dat ze vluchten in (verslaving aan) alcohol, drugs, nicotine, feesten, werk, seks, hebbedingen, gokken, instant geluk, fascinatie, zelfmoord, geestesziekten, verharding ten aanzien van het anders zijn van anderen, geweldpleging, overregulering, burn-out (vlucht in werk), enz. enz. Velen zullen over enkele van deze vluchtmethoden zeggen dat ze het gewoon lekker of leuk vinden en zo hun vlucht legitimeren voor zichzelf. Niet wetende dat het de slimmigheid van hun ego is die dat uit overlevingsdrang zegt.

Door het verlies van het maakbaarheidsidee, uw tot op heden gehanteerde grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing, raakt u het houvast kwijt waarmee uw ego overleeft.

Daardoor verkeert uw ego in een stervensproces en wordt de doodsangst in u meer bewust en zoekt u naar vluchtmethoden.

De hulp van de evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn.

Crisis is echter niet het enige waarmee u door het leven geholpen wordt om tot zijnsontwikkeling over te gaan. Het leven schept nu ook de evolutionair uitzonderlijke mogelijkheid een kwantumsprong in uw evolutionaire ontwikkeling te maken die kan worden aangeduid als de kwantumsprong van ego naar Zijn (zie www.nlbe.nl). Reden waarom het nu gemakkelijker is dan ooit het Zijn te realiseren. De essentie van die sprong bestaat uit het eerder genoemde verlies van zeggingskracht van het ego-eigen en het ego in stand houdende maakbaarheidsidee als zijnde uw grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing. En bestaat verder uit het daaruit voortkomende verlies van het hogepriesterschap van de waarheid van de op dat idee

gebaseerde instituties kerk, staat en wetenschap en van de door uw ego erkende autoriteit daarvan voor wat betreft uw zelfsturing, uw doen en laten.. Een verlies dat leidt tot het verlies van dogma's als bron van zelfsturing en daarmee tot uw wens uzelf (authentiek, uniek) te zijn. Daarbij dient u te beseffen dat uw 'zelf' nog uw ego is en dat het 'uzelf zijn' dus betekent dat uw ego vrij spel heeft.

*Dankzij de kwantumsprong van ego naar Zijn
is het nu gemakkelijker dan ooit uw Zijn te realiseren.*

Als gevolg van het verlies van de zeggingskracht van het maakbaarheidsidee heeft uw ego vrij spel.

De confrontatie die dat vrij spel van het ego vanwege de dualiteit ervan vanzelfsprekend oplevert en bekend staat als de verharding van de samenleving, wordt als ongewenst ervaren. Vandaar dat er vele mensen vooral uit voornoemde instituties zijn die de evolutie willen terugdraaien door u op te roepen weer te gaan voldoen aan de moraliteit van normen en waarden. Die mensen weten niet dat dit vrij spel van het ego een noodzakelijke eerste fase in voornoemde kwantumsprong is. Want die fase geeft u de uitzonderlijke mogelijkheid bewust te worden van uw ego en zodoende te doorzien dat uw ego u weghoudt bij de ontwikkeling van uw Zijn. Die mensen zouden dus beter voor zijnsontwikkeling kunnen pleiten.

Het vrij spel van uw ego is de eerste fase van de kwantumsprong van ego naar Zijn.

Een andere vermeldenswaardige hulp van het leven om u tot zijnsontwikkeling te bewegen, is de uitvinding van de digitalisering, het internet en de mobiele telefonie. De digitalisering als zijnde aanwezig in de allesbepalende tijdgeest zorgt er namelijk voor dat uw staat van zijn verandert van analoog naar digitaal waarin alleen ja of nee bestaat en dus niet de analogie, de combinatie van die twee, bijvoorbeeld op grond van de wil van uw ego ongenoegens/pijn te vermijden. U herkent dat wellicht in de vorm van iets tegen uw wil doen om de lieve vrede te bewaren of uw belangen veilig te stellen. En het internet en de mobiele telefonie zorgen ervoor dat u vanwege de mogelijke anonimiteit meer uzelf kunt zijn en tegelijk in verbinding kunt zijn met ieder ander op de wereld. Een toestand waardoor u uzelf zowel als deel als geheel ervaart dat een surrogaat is van en dus lijkt op het deel en geheel zijn, het volmaakt vrij en verantwoordelijk zijn, van het Zijn. Met als gevolg dat u kunt besluiten uw Zijn te realiseren.

*De ervaring van de digitalisering, het internet en de mobiele telefonie lijken op
het deel en geheel zijn, het volmaakt vrij en verantwoordelijk zijn, van het Zijn*

De hulp van uw gevoelens.

Maar er is niet alleen uiterlijk hulp voor het realiseren van uw Zijn, maar ook innerlijke. Daartoe behoren onder andere al uw gevoelens en vooral uw pijnlijke als zijnde de pijn van uw afgescheidenheid van uw Zijn. Want daaromtrent is al eerder gezegd dat de acceptatie en het toelaten daarvan tot het Zijn en daarmee ook tot de specifieke eigenschappen daarvan leidt. Zo leidt de acceptatie en het toelaten van:

- uw diepste miskenningspijn tot uw volledige zelferkenning waarin u geen erkenning van anderen of uzelf meer nodig hebt.
- uw diepste verlatenheid tot uw eenheid met alles.
- uw machteloosheid tot uw grootste Kracht als zijnde de scheppings- en sturingskracht van het universum dat u ook wel de goddelijke Kracht, de Wil van God, noemt.
- uw onzekerheid tot uw volmaakte zekerheid.
- uw onvrijheid tot uw volmaakte vrijheid.
- uw angst tot uw volledige angstvrijheid.
- uw wantrouwen tot uw volledig vertrouwen.

- uw begeerte/verlangen tot uw vervuldheid.
- uw afgescheidenheid van, uw verlorenheid in, het hier en nu naar uw zijn in het hier en nu.
- uw schuldgevoel naar uw volmaakte onschuld.
- uw kwetsbaarheid naar uw onkwetsbaarheid.
- Enz.

Over gevoelens gesproken. Velen geloven of menen te ervaren dat God liefde oftewel een gevoel is, maar dat is niet zo. God huist in uw bewustzijn, uw Ware Zelf als zijnde de waarnemer van uw gevoelens en is dus niet een gevoel. Omdat God de waarnemer is van uw gevoelens is het neutraal. Als het niet neutraal of beter gezegd leeg (en vol van het geheel) zou zijn, zou het immers geen gevoelens kunnen waarnemen. Bovendien zou het dan geen oordeelloze God kunnen zijn, dus een God die singulier oftewel vrij is van de dualiteit tussen bijvoorbeeld goed en kwaad. Uw aanname dat God liefde is, heeft voor veel verwarring en ellende gezorgd. Want het heeft ertoe geleid dat de veroorzaker van liefdeloosheid c.q. pijn als het uit te roeien kwaad is aangemerkt, terwijl pijn, zoals hierboven al gezegd, datgene is dat door de acceptatie ervan tot het Zijn leidt en dus hét middel is voor het realiseren van het Zijn als zijnde het één zijn met God. Dit betekent natuurlijk niet dat er geen grenzen kunnen worden gesteld aan de (potentiële) veroorzakers van pijn. Dat kan wel degelijk, maar dient niet te geschieden vanuit uw pijn, de wil van uw gevoel, maar vanuit de Wil van uw Ware Zelf als die dat wil.

God is niet liefde, God is neutraal.

Tot de bovengenoemde innerlijke hulp behoort ook het leven zelf. Want zodra u de door het leven voor de realisering van uw Zijn aangereikte gevoelens – dat zijn al uw gevoelens - accepteert en toelaat, helpt het u met het aanreiken van de betekenis ervan voor uw zijnsontwikkeling en bijgevolg met de diepere en uiteindelijk de volledige acceptatie ervan. Deze hulp geschiedt door de verschijning van droomachtige ervaringen die u inzicht geven in de betekenis van uw ervaringen voor de ontwikkeling van uw Zijn en zodoende uw acceptatie van deze ervaringen vergroten. Om een begin daarmee te maken kan het noodzakelijk zijn u te wenden tot een coach in zijnsontwikkeling.

Een voorbeeld van zo'n droomachtige ervaring is een vrouw die zich door omstandigheden in haar leven machteloos voelt en bij het toelaten daarvan het innerlijk beeld krijgt dat zij door een deur wil waarvan de deurkruk te hoog zit en daardoor machteloos voor die deur zit. Maar dat de deur open gaat zodra zij haar machteloosheid accepteert en toelaat.

U zal tijdens uw Weg naar het Zijn merken dat er bevrijding optreedt van de houvastkrachten die uw ego in stand hielden en aanvoelen als zwaarte, vermoeidheid en/of koude. Ook zal u merken dat bepaalde pijn, bijvoorbeeld miskenningspijn, zal toenemen en een climax zal bereiken die transformerend is. Dat houdt in dat deze pijn volledig is losgelaten en u daardoor in een gevoel van harmonie komt in uzelf en ook jegens de veroorzaker ervan. U bent dan niet langer te kwetsen door de veroorzaker. Dan is de kans groot dat de veroorzaker zich harmonieuzer zal gaan gedragen dan wel zijn 'pijlen' niet meer op u richt.

Ook zal u tijdens uw Weg een drietal bewustzijnssprongen ervaren die kunnen worden aangeduid als het deel-zijn, het-deel-van-het-geheel-zijn en het geheel-zijn. Of in christelijk religieuze termen uitgedrukt: de heilige geest, de zoon en de vader. Daarin zal dan het innerlijk Licht van uw Ware Zelf tevoorschijn komen en zich uiteindelijk volledig manifesteren. Via het bijna niet te dragen toelaten van dat Licht zal u ermee samenvallen en dan uw Zijn hebben gerealiseerd inclusief de nonintentionele overgave aan de niet te kennen maar wel te ervaren Wil ervan waardoor u één bent met de Flow, de Stroom, van het leven, de Wil van God.

U heeft u dan van al uw pijn(en) bevrijd (zie afbeelding). Het leven, die op niets anders uit is dan uw Zijn, vindt het dan niet langer nodig u te confronteren. U heeft dan uw diepste ideaal, de ideale wereld, de hemel op aarde, het paradijs, Utopia, Gods koninkrijk, gerealiseerd. Dat betekent dat u uzelf en uw individuele werkelijkheid als harmonieus ervaart ook al neemt u veel disharmonie bij anderen waar. Dit maakt duidelijk dat de ideale wereld een individuele aangelegenheid is en dus niet, zoals over het algemeen wordt verondersteld, een wereld die door allen gemaakt kan worden als de bedachte dogma's (normen, waarden, regels, wetten) door iedereen worden opgevolgd, als bron van zelfsturing worden gehanteerd.

*Als u uw Zijn hebt gerealiseerd, dan vindt het leven het niet langer nodig u te confronteren.
U hebt dan uw ideale wereld, uw onkwetsbaarheid, gerealiseerd.*

Hoe zal u uw Zijn ervaren?

U zal niet meer in God geloven, want u bent er één mee.

U zal niet meer bevreesd zijn voor het oordeel van God, want die is neutraal oftewel vrij van de dualiteit tussen goed en kwaad.

U zal u niet meer verzetten tegen (het geloven in) God, want u zal ervaren dat u één bent met God.

U zal ervaren dat uw verzet tegen (het geloven in) God in wezen een verzet tegen het instituut Kerk en de dogmatiek ervan was en dus niet tegen God.

U zal ervaren dat u voorbij uw geweten bent dat toebehoort aan het dualistische ego.

U zal ervaren dat u nog wel gevoelens hebt, maar ze niet bent. Dus dat de wil ervan u niet kan beheersen (zie afbeelding).

U zal ervaren dat u geen goede en slechte eigenschappen hebt, maar gewoon uzelf bent waarin al uw eigenschappen Goed zijn ook al vinden anderen van niet. Dat betekent niet dat uw gedrag niet kan veranderen als uw Wil dat wil.

U zal ervaren dat het leven oneindig eenvoudig is, omdat u geleid wordt door de Wil van God, uw ware Wil, een Wil die het absoluut Goede doet en er altijd is.

U zal ervaren dat u volmaakt vrij en verantwoordelijk oftewel volmaakt bent.

U zal volmaakte innerlijke rust ervaren die niet passief maar dynamisch oftewel direct, dat wil zeggen zonder de innerlijke worsteling van het ego, tot actie aan te zetten is.

U zal ervaren dat u vervuld bent waardoor het hebben van hoop, verlangens, positivisme, optimisme e.d. niet langer nodig zijn.

U zal ervaren dat het leven volmaakt avontuurlijk is omdat u verlost bent van (de behoefte aan) houvast, zekerheden, gebaande paden.

U zal ervaren dat het leven, God, uw leven regelt en u daardoor in volmaakt vertrouwen leeft.

U zal ervaren dat u volmaakt betrouwbaar bent voor het leven zelf, God, maar vanwege uw innerlijke vrijheid volmaakt onbetrouwbaar voor uw omgeving, ook al lijkt uw handelen op betrouwbaarheid.

U zal ervaren dat uw Wil de zogenaamde vrije wil is die zowel vrij als onvrij is. Die is vrij omdat die vrij is van de wil van uw ego, de in gedachten gevatte wil van uw gevoelens. En die is onvrij omdat die niet te kennen Wil is van het Geheel, God, waar u mee samenvalt, waar u zich nonintentioneel aan overgeeft.

U zal ervaren dat u volmaakt in balans bent en niet meer uit balans te brengen bent.

U zal geen stress meer ervaren omdat de bron van uw stress, zijnde uw ego, uw afgescheidenheid van het Geheel, God, uw Ware Zelf, opgeheven is.

U zal ervaren dat u niet meer te manipuleren bent.

U zal ervaren dat u geen waarheid hebt, maar waarheid bent. Dit dankzij het feit dat u één bent met het geheel en dus echt bent. U zal daardoor ervaren dat u waarheid kunt spreken zonder dé (conceptuele) waarheid te spreken.

U zal ervaren dat u geen verantwoordelijkheid meer neemt voor de gevoelens van anderen en ook niet verlangt dat anderen verantwoordelijkheid nemen voor uw gevoelens. Dit betekent niet dat u geen compassie kan hebben voor de gevoelens van anderen en dit uit kan drukken in handelingen.

U zal ervaren dat u niet langer werkt om het resultaat, om succes oftewel om vervulling, maar vanuit vervulling: uw grootste succes.

U zal ervaren dat u zich nooit onvolwaardig zal voelen, want u bent één met het Geheel en dus volwaardig.

U zal ervaren dat u niet langer repareert in het verleden of de toekomst. Voor wat betreft het verleden houdt dat in dat u geen verwijten uit over gedrag in het verleden. En voor wat betreft de toekomst dat u geen eisen maar hooguit onthechte verwachtingen uit over gedrag in de toekomst.

U zal ervaren dat u zich niet langer identificeert met uw mening, uw overtuiging, en zich er dus vrij toe verhoudt. En dat daardoor een belangrijke bron van conflict is weggenomen.

U zal ervaren dat u dankzij uw bevrijding uit de dualiteit er geen dilemma's meer zullen zijn.

U zal ervaren dat uw denken, in tegenstelling tot het denken van uw voormalige ego, gericht is op bevrijding, op heel-wording.

U zal ervaren dat u niet langer naar inzicht in het leven en uw ervaringen ervan zoekt om het te kunnen begrijpen en zodoende te kunnen beheersen, maar dat u inzicht krijgt in de bedoeling van uw ervaringen voor de manifestatie van uw Zijn.

U zal ervaren dat u volmaakt duurzaam bent. Want u bent één met de natuur zoals dat in de natuur het geval is maar dan bewust. Daardoor zal u ervaren dat u vrij bent van duurzaamheidsconcepten. De milieucrisis is er in wezen niet om het op te lossen, maar om het Zijn, het één zijn met de natuur, te realiseren. Dat houdt niet in dat u zich vanuit het zijn van uw volmaakte duurzaamheid, uw Zijn, niet kunt conformeren aan duurzaamheidsconcepten.

U zal ervaren dat uw ego niet uw persoonlijkheid is. Uw ego is de gevangenschap van uw persoonlijkheid in de materie. Het Zijn is de innerlijk vrije, de onbevangen, persoonlijkheid.

U zal ervaren dat wanneer u één bent met het leven en de Wil ervan dat het leven er voor zorgt dat u ook financieel in staat bent die Wil uit te voeren. Het leven bepaalt uw werkelijkheid en uw positie daarin, niets anders. Dit betekent niet dat u succes in de zin van veel geld zal hebben zoals religieuze en spirituele stromingen nog al eens beloven. Maar dat de hoeveelheid geld passend is voor het werk dat het leven van u vraagt te doen en vanzelf tot stand komt zodra u één bent met het leven. Het één zijn met het leven is de zogenaamde 'hoorn des overvloeds' bestaande uit volledige vervuldheid en de (financiële) middelen om te doen wat het leven van u vraagt.

De krachten die de ontwikkeling van uw Zijn belemmeren.

Het kennen van deze krachten is voor u belangrijk om ze te kunnen weerstaan. Die krachten zijn en worden door de overlevingsdrift van het ego gemaakt. Het ego is namelijk de gevangenschap van de materie en daarmee van oorzaak en gevolg. Daardoor heeft het de illusie dat het leven als een machine in elkaar zit en dus maakbaar is. Dat lijkt te kloppen. Er is ogenschijnlijk immers veel te maken, zowel in de uiterlijke materiële wereld als in de innerlijke immateriële wereld. Om die reden is het maakbaarheidsidee uw grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing geworden en heeft u het in stand gehouden op grond van uw vooruitgangsgeloof, uw illusoire geloof dat het leven uiteindelijk volledig te doorgronden en daardoor volkomen maakbaar is. En dus ook uw diepste ideaal, uw Zijn, te maken is. U gaat daarin zelfs zo ver dat u gigantische en uiterst kostbare machines (CERN) bouwt om nieuwe deeltjes te ontdekken en daarmee de supersymmetrie, de balans, te vinden die u als uw diepste ideaal beschouwt. Niet wetende dat die balans zich voorbij de materie, de deeltjes, oftewel in de geest, de singulariteit van het zwarte gat en dus in het Zijn bevindt. Op grond van het maakbaarheidsidee hebt u normen, waarden, regels, wetten, middelen en methoden gemaakt. Sterker nog, u hebt machtige instituties geschapen die op deze illusie, dit maakbaarheidsidee, zijn gebaseerd en hun positie van hogepriester van de waarheid en van machthebber, willen behouden en u daartoe onder druk zetten. Die instituties zijn derhalve de grootste krachten die uw Zijn belemmeren en daar

tot op heden succesvol in zijn geweest. De belangrijkste daarvan zijn de kerk, de staat en de wetenschap. Of anders gezegd, de religie, de ideologie en de kennis. Daarnaast zijn de nieuwe spiritualiteit, de samenleving en de media belangrijke krachten die de ontwikkeling van uw Zijn belemmeren. Als gevolg van de maakbaarheidsillusie en al deze krachten bent u voortgegaan op de weg van materiële ontwikkeling waaronder ook gedragsverandering. Dat heeft echter een buitengewoon nadelig effect voor u, namelijk:

U bent vergeten dat u in wezen het leven wilt maken om uw diepste ideaal, uw Zijn, te realiseren.

Om een begin te maken met de verandering daarvan is het van belang dat u de krachten kent die de ontwikkeling van uw Zijn belemmeren. De hiernavolgende inzichten daarin helpen u daarbij.

De krachten die de ontwikkeling van uw Zijn belemmeren

De religie.

De religie heeft de grootste invloed gehad op de belemmering van de ontwikkeling van uw Zijn. Die invloed was mogelijk dankzij uw allesoverheersende verlangen naar heilheid, naar harmonie, naar Zijn, dat als gevolg van het zijn van uw ego ontbrak. Een verlangen dat de ego's van de religieuzen hebben gebruikt door uw voor geloof vatbare ego te laten geloven dat God zich buiten u bevindt en zij de vertegenwoordigers van God en diens Wil zijn. Die invloed bestond uit het met hand en tand bestrijden van alles in u dat zich wilde bevrijden van hun waarheden en zocht naar de Waarheid van God, van het Zijn. Dankzij de versnelling van de evolutie in deze tijd versnelt de ontwikkeling van uw bewustzijn en bent u meer in staat uzelf te bevrijden. Vandaar de leegloop van de kerken en de heroriëntering daarvan richting het centraal stellen van de mens, of anders gezegd richting het niet boven maar naast de mensen staan. En vandaar het ontstaan van een nieuwe spiritualiteit die God oftewel het Zijn (wie de mens echt is) in de mens plaatst en zoekt. Een ontwikkeling die vanzelfsprekend ook door de kerk met minachting wordt bejegend en door sommige geloofsrichtingen zelfs voor duivels wordt uitgemaakt terwijl het dualistische ego het enige is wat goed en kwaad bevat en dus als duivels aangemerkt kan worden.

De staat, de politiek.

De invloed van de staat op de belemmering van uw Zijn is weliswaar groot geweest en nog steeds aanzienlijk, maar is vatbaarder voor verandering. Dit vanwege het feit dat zij niet, zoals in het geval van religies, een ongreepbare en onfeilbaar geachte entiteit oftewel God als focuspunt heeft, maar de politicus als greepbare en feilbare mens. Reden waarom de staat meer onderhevig is aan democratisering en mensenrechten en daarmee aan de verheffing, de zelfrealisatie, van het individu. Echter, het ego is uit op de beheersing van, de macht over, het leven. Om die reden vinden machthebbers, politici, het moeilijk voor zelfrealisatie te pleiten. Dat is minder het geval als het om economische zelfstandigheid oftewel om zelfredzaamheid gaat. Maar is in sterke mate het geval als het gaat om de Zijns-eigen zelfstandigheid, de innerlijke vrijheid, ten aanzien van de normen, waarden, regels en wetten van de politici. Om die reden zijn de liberalen ondanks hun pleidooi voor vrijheid niet uit op uw volmaakte vrijheid die inherent is aan het Zijn en die onafhankelijk is van grenzen, maar zijn ze uit op grenzenloosheid voor vooral kapitaalkrachtige machthebbers. En om die reden zijn de socialisten niet uit op uw volmaakte verantwoordelijkheid die inherent is aan het Zijn en die onafhankelijk is van bepaald gedrag en dus van het door hen als verantwoordelijk, als sociaal, bestempelde gedrag. Zowel de liberalen als de socialisten misbruiken op deze manier de door u zo diep gewenste volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid die inherent zijn aan het Zijn voor de creatie en de instandhouding van uw onderwerping aan de door hen uitgevaardigde beheersmaatregelen en daarmee aan de continuering van hun bestaan.

Maar ook de op religie gebaseerde politici willen u onderwerpen, willen niet dat u volmaakt vrij en verantwoordelijk of kortweg volmaakt bent terwijl dat inherent is aan het Zijn, het één zijn met God. Want volmaakt is volgens hen alleen God die zich buiten u bevindt en die alleen zij (via de Bijbel) menen te kennen. Die voor u dus onbereikbaar is en u als van God afgescheiden en daardoor gelovig individu derhalve genoodzaakt u bij hun wil, hun beheersmaatregelen, neer te leggen en zodoende hun voortbestaan te waarborgen.

De wetenschap.

De invloed van de wetenschap op de belemmering van uw Zijn bestaat pas vanaf de rond 1650 ontstane Verlichting in Europa als zijnde het ontstaan van de vrijheid van denken. Het ego had daarmee een nieuw middel om zijn voortbestaan te continueren. De wetenschap deed immers voorkomen alsof het leven als een machine in elkaar zit en dus beheersbaar is. En dat bijgevolg de bewezen machinestructuren, de oorzaak-gevolg bewijzen, absolute waarheden en daarmee opvolgbare dogma's voor uw zelfsturing zijn. Het ego is de identificatie met de materie, de vorm, het hebben (van bijvoorbeeld kennis). De ego's van de wetenschappers waren per definitie aan deze identificatie onderhevig en zijn dat nog steeds. Vandaar hun strijd tegen waarheden die niet wetenschappelijk bewezen zijn, hun strijd tegen het veronderstelde bestaan van God en daarmee tegen de waarheidsclaims van de religies. En hun strijd tegen het bestaan van bewustzijn als iets dat buiten de aangenomen machinewerkelijkheid van het leven, in dit geval het brein, bestaat. Die strijd wordt nog steeds gevoerd ondanks het feit dat de wetenschap heeft aangetoond dat alles met alles samenhangt, niets zeker is en ruimte en tijd nul kunnen zijn. Een van de belangrijkste manieren waarop die strijd gevoerd wordt, is alles wat zich met spiritualiteit, met de ontwikkeling van het Zijn, bezig houdt als zweverig te betitelen. Niet wetende dat ze zelf zweven door waarheden te claimen die vanwege het door hen zelf ontdekte onzekerheidsprincipe niet bestaan. De reden waarom die strijd nog steeds wordt gevoerd is de kracht van hun ego. Of anders gezegd, de angst voor het verlies van houvast aan zekerheden terwijl die volgens de eigen bewijzen niet bestaan. Die kracht wordt nog versterkt door het feit dat de wetenschap zich als gevolg van de ego-eigen gerichtheid op het materie-, het deelaspect van het universum heeft gericht en daardoor het geheelaspect buiten de wetenschap heeft geplaatst. De wetenschap is dan ook volledig geatomiseerd, tot deelgebiedjes vervallen. Bovendien is ze door haar illusie de waarheid in pacht te hebben dan wel de enige te zijn die de waarheid kan vinden volledig in zichzelf gekeerd waardoor niet-wetenschappers geen invloed kunnen uitoefenen. De aandacht voor het Zijn als zijnde het één zijn met het geheel-aspect waarin het deelaspect is besloten is hierdoor volledig afwezig. De filosofie als wetenschapsdiscipline houdt zich er wel mee bezig, maar wordt nog volledig bepaald door het machine idee, door het idee dat het Zijn een concept, een mentale constructie, is. Reden waarom de ervaring van het leven als irrelevant wordt beschouwd terwijl juist alleen daarmee het Zijn gerealiseerd kan worden. Gelukkig komt als gevolg van de kwantsprong van ego naar Zijn de wetenschap steeds meer onder vuur te liggen. Zo wordt de wetenschappelijke waarheid steeds meer als 'ook maar een mening' beschouwd. En zo wordt de wetenschap opgeroepen de kloof tussen haar en de samenleving te overbruggen door nederig te zijn en meer naar de samenleving te luisteren. Een druppel op een gloeiende plaat, maar toch een druppel.

De gezondheidszorg. Die druppel kan niet alleen als goed nieuws voor de wetenschap worden aangemerkt, maar ook voor de gezondheidszorg. Want de gezondheidszorg is volledig verwetenschappelijkt en dus tegen de ontwikkeling van het Zijn. En dat terwijl iedere kwaal een uiting is van uw onvolmaakt zijn, van uw onheerheid, van uw afgescheidenheid van het Geheel, van uw gevangenschap van de intrinsiek zelfdestructieve dualiteit. Of kortweg, van uw ego.

Het onderwijs. Wat voor uw gezondheidszorg geldt, geldt ook voor uw onderwijs. Want uw onderwijs is nog volledig gestoeld op het maakbaarheidsidee en daarmee op het implanteren van dit idee in u. Ze is immers op niets anders gericht dan het leveren van kennis als dogma, als bron van zelfsturing, en dus op de instandhouding van uw ego. Alles wat maar een zweem van zijnsontwikkeling heeft, wordt dan ook als niet wetenschappelijk afgeserveerd. Dat geschiedt zelfs door instellingen die beweren humanistisch te zijn of

anders gezegd de mens centraal te stellen terwijl het Zijn de volmaakt (door zichzelf) centraal gestelde mens is.

De nieuwe spiritualiteit.

De nieuwe spiritualiteit gaat er van uit dat God zich in de mens bevindt en dus niet buiten de mens zoals de religies aannemen. Dat conformeert met het bestaan van het hologram en de holografische eigenheid van het materiële universum waarin in ieder deel het geheel besloten ligt. De nieuwe spiritualiteit zoekt dus naar God in de mens oftewel naar het Zijn. De opkomst van deze spiritualiteit heeft zich ongeveer gelijk voltrokken met het bekend worden dat de opwarming van de aarde de mensheid als geheel bedreigt. Deze spiritualiteit kunt u dan ook beschouwen als de zelfhelende reactie van de natuur die u bevrijdt van de wezenlijke oorzaak van de bedreiging te weten uw ego, uw gevangenschap van de materie.

*De nieuwe spiritualiteit, die op zoek is naar het Zijn,
is de zelfhelende reactie van de natuur op de bedreiging van uw voortbestaan.*

Echter, deze spiritualiteit is nog niet volwassen. Dat houdt in dat ze nog niet daadwerkelijk aan zijnsontwikkeling doet. Sterker nog, ze belemmert de ontwikkeling van uw Zijn. De reden daarvan is dat er weliswaar naar het Zijn wordt gestreefd, maar dat het ego en derhalve het maakbaarheidsidee nog regeert. Met als gevolg dat het Zijn als de aan- of afwezigheid van een bepaalde vorm wordt verondersteld terwijl het Zijn geen vorm, geen manier van zijn en doen, is. En op grond daarvan wordt verondersteld dat het Zijn te maken is terwijl alleen het leven zelf dat kan. Reden waarom er nu zo veel methoden zijn dat door de bomen het bos c.q. zijnsontwikkeling niet meer gezien kan worden. Deze spiritualiteit wordt dan ook terecht als ego-spiritualiteit of als spiritueel materialisme aangeduid. Het kenmerk ervan is de hantering van de volgende onjuiste aannames:

- Het ego is hetzelfde als de persoonlijkheid en moet dus behouden blijven.
Dit is onjuist omdat het ego de gevangenschap van de persoonlijkheid van de materie is. Het Zijn is het vrij zijn van de persoonlijkheid in de materie. Het is de vrije, de onbevangen mens, een open kanaal voor Gods Wil.
- Het Zijn is een manier van doen.
Dit is onjuist, omdat het Zijn innerlijk vrij en in overgave is aan de Wil van het leven zelf, God, en dus iedere manier van doen, ieder gedrag, kan manifesteren. Dit wil niet zeggen dat het Zijn van de ene persoon geen grenzen kan stellen aan de manifestatie van het Zijn van een andere persoon.
- Het Zijn is maakbaar door middel van al dan niet gedragsbepalende methoden.
Dit is onjuist, omdat het Zijn geen manier van doen is. En omdat methoden ego-gestuurd zijn en de toepassing ervan afhankelijk is van de toepassingsdeskundige ervan en dus niet door iedereen toegepast kan worden.
- Het Zijn, als zijnde de permanente staat van verlicht zijn, is een illusie. Het kan niet permanent zijn, omdat de mens zich in de materie bevindt.
Degene die dit argument hanteert, weet kennelijk niet dat het Zijn de toestand van vrij/onthecht zijn van de materie is en de materie, zijnde de wil van gevoelens, dus geen invloed meer heeft. Dat is de staat van innerlijke vrijheid van het Zijn. Diegene noemt het een illusie, omdat verondersteld wordt dat het Zijn een vorm is. In dat geval is het Zijn inderdaad een illusie omdat er geen vaste vorm bestaat, alles is namelijk constant aan verandering onderhevig. De veronderstelling dat het verlicht zijn een illusie is, is de reden waarom Utopia, de hemel op aarde, voor onmogelijk wordt gehouden.
- Er zijn vele wegen naar het Zijn en dus vele methoden voor het realiseren ervan.
Dat is onjuist, omdat er weliswaar vele wegen zijn om geconfronteerd te worden, maar er maar één manier, te weten de door het leven zelf gedirigeerde zijnsontwikkeling, is om met de ervaring van die confrontatie om te gaan.

- Meditatie realiseert het Zijn.
Dat is onjuist, omdat meditatie bestaat uit het waarnemen van gedachten en gevoelens en die waarneming daarvan vervreemdt, er afstand van houdt, in plaats van er naar en er doorheen te gaan. Meditatie realiseert wel een schijn-Zijn dat met mediatie in stand moet worden gehouden en derhalve vatbaar is voor verslaving. Het Zijn is de meditatieve toestand die alleen met zijnsontwikkeling gerealiseerd kan worden en niet met meditatie in stand hoeft te worden gehouden.
- Voor het realiseren van het hier en nu als eigenschap van het Zijn hoef je je alleen maar in het hier en nu te willen zijn oftewel te denken.
Dat is onjuist, omdat u, zoals de wetenschap heeft aangetoond, met dit denken te laat bent. Het hier en nu hiervan is dus niet het echte hier en nu. Het echte bevindt zich in de singulariteit van het zwarte gat waarin ruimte en tijd nul zijn en dat alleen (vanzelf) bereikt wordt door de door het leven zelf gedirigeerde Weg naar het Zijn te volgen oftewel zijnsontwikkeling toe te passen.
- In wezen ben je al je Zijn. Om het te realiseren hoeft het slechts herinnerd of geloofd te worden (bijvoorbeeld: non-dualiteit, Advaita).
Dat is onjuist, omdat het leven (in de materie, in de tegenstellingen) is geschapen om het Zijn te realiseren en het leven de dirigent van de realisatie van het Zijn is. Met andere woorden, de onvermijdelijke confrontaties die het leven u aanreikt zijn de kansen, de middelen, voor het realiseren van uw Zijn. Uit overlevingsdrang wil Uw ego deze kansen niet benutten. U kan dat wel willen en doen.
- Een ervaring van het innerlijk Licht, meestal als gevolg van een crisis, is de realisatie van het Zijn.
Dat is onjuist, omdat het realiseren van het Licht van het Zijn een Weg is die door het leven zelf gedirigeerd wordt. De ervaring is wel een richtingwijzer naar het Zijn en daarmee naar zijnsontwikkeling.
- Het oplossen van blokkades realiseert het Zijn.
Dat is juist als het geschiedt op de door de Wil van het leven zelf gedirigeerde Weg naar het Zijn. Dat is onjuist als het geschiedt vanuit de wil van het ego.
- Er is geen dualiteit in het bewustzijn, dus is dualiteit een illusie (o.a. volgens Advaita). Het wegnemen van die illusie realiseert het Zijn.
Dat is onjuist, omdat het voorbij gaat aan de ervaring van de dualiteit. Het slechts bewust zijn, het waarnemen, van de ervaring gaat ook voorbij aan (het volledig toelaten van) de ervaring.
- Spirituele genezing van een kwaal realiseert het Zijn.
Dat is onjuist, omdat het voorbij gaat aan de ervaring van de kwaal en het toepassen van zijnsontwikkeling daarop.
- Inzicht in het Zijn realiseert het Zijn.
Dat is onjuist, omdat inzicht tot een concept (een conceptuele waarheid) over het Zijn leidt terwijl het Zijn geen concept is. En omdat het voorbij gaat aan de ervaringen die het leven biedt voor de realisatie van het Zijn.
- Het zonder oordeel waarnemen van gedachten en gevoelens realiseert het Zijn.
Dat is onjuist, omdat het niet om het waarnemen maar om het aangaan van gevoelens gaat. Bovendien is het niet mogen oordelen een dwang terwijl het Zijn vrij is van dwang en dwang derhalve niet tot het Zijn leidt.
- Het Zijn is harmonie, is geweldloos.
Dat is onjuist, omdat het Zijn innerlijk vrij is en gestuurd wordt door de Wil van het leven zelf, God, dat ieder gedrag en dus ook gewelddadig gedrag kan manifesteren. Het Zijn is wel het manifesteren van gedrag, ook als is dat gewelddadig, vanuit harmonie.
- Het Zijn is liefde.
Dat is onjuist, omdat liefde een gevoel is en het Zijn het één zijn met het Ware Zelf als zijnde de intrinsiek neutrale waarnemer van gevoelens is.

De samenleving.

En dan is er nog de samenleving die door middel van allerlei ego-waarheden uw ego in stand houdt en daarmee de ontwikkeling van uw Zijn belemmert. Enkele van die ego-waarheden en de weerlegging daarvan door middel van de Zijns-waarheden treft u hiernavolgend aan.

- Volmaakt zijn bestaat niet.
Het Zijn is het één zijn met het Geheel en dus volmaakt.
- Volmaakt zijn is hoogmoed.
Hoogmoed is boven uw moed zijn, is boven de acceptatie en het toelaten van uw gevoelens zijn. Hoogmoed is dus inherent aan het ego. Het Zijn is de staat waarin de acceptatie en het toelaten van gevoelens voltooid is. Het Zijn is derhalve de staat van volmaakte moed.
- Volmaakt zijn is ketters.
Het ego verzet zich uit overlevingsdrang tegen volmaakt zijn, tegen één zijn met God, en doet dat onder andere door het volmaakt zijn als ketters, als anti religie, als anti goddelijk, te beschouwen.
- Volmaakt zijn is saai.
Volmaakt zijn is Zijn. Het Zijn is in overgave aan de niet te kennen Wil van het Geheel, God. Het ego volgt een kenbare wil en is uit op zekerheid, op gebaande paden. Het ego is dus saai, het Zijn niet.
- Volmaakt zijn is klaar zijn op aarde.
Volmaakt zijn is Zijn, is in overgave zijn aan de Wil van het Geheel, God. En daarmee aan de bedoeling van God.
- God is te beledigen en mag niet beledigd worden.
Beledigd voelen is miskend voelen en dus een gevoel. Het Zijn is het één zijn met God, het één zijn met het Ware Zelf als zijnde de waarnemer, het bewustzijn, van gevoelens. God is derhalve vrij van gevoelens en dus niet te beledigen.
- Waarheid bestaat niet.
Alles hangt met alles samen en niets is zeker. Dé waarheid bestaat dus niet. Het Zijn is één met het Geheel en dus volmaakt, echt, waarheid. Waarheid bestaat dus in de hoedanigheid van waarheid zijn.
- Je moet de waarheid spreken.
Het Zijn is waarheid zijn. Het Zijn spreekt dus waarheid ook al spreekt het niet dé waarheid. Het ego is uit op zekerheid en dus op dé waarheid terwijl er geen zekerheid bestaat. Vanuit moeten dé waarheid spreken is derhalve de wil van het ego volgen en daarmee het ego in stand houden.
- Een goed mens twijfelt, erkent zijn intrinsieke onzekerheid.
Het ego is de gevangene van de dualiteit waarin het midden ontbreekt. Het ego is dus intrinsiek onzeker. Het Zijn is vrij van de dualiteit en daarmee in het midden. Het Zijn is dus intrinsiek zeker.
- Het leven is complex.
Het ego is de gevangene van de materie, de dualiteit, waarin alles met alles samenhangt en niets zeker is. Het ego is derhalve de gevangene van de oneindige complexiteit en ervaart het leven daardoor als complex. Het Zijn is vrij van de materie, de dualiteit, en in overgave aan de altijd aanwezige Wil van het Geheel, God. Het Zijn ervaart derhalve het leven als oneindig eenvoudig.
- Het leven is een gevecht om te overleven (survival of the fittest).
Het ego is de gevangene van de dualiteit en ervaart daardoor het leven als een gevecht om te overleven. Het Zijn is vrij van de dualiteit en daardoor in harmonie met het leven zoals in de natuur maar dan bewust.
- Vrijheid is chaos, anarchie, disharmonie.
Het ego is dualistisch, intrinsiek disharmonieus. Vrij spel c.q. grenzenloosheid voor het ego is derhalve chaos, anarchie, disharmonie. Het Zijn is innerlijk vrij en intrinsiek harmonieus. Daardoor heeft het Zijn geen grenzenloosheid nodig om vrij te zijn.

- Het leven is lijden.
Het ego is de gevangene van intrinsiek dualistische gevoelens en daardoor de gevangene van het lijden. Het Zijn is innerlijk vrij van gevoelens en daardoor vrij van het lijden.
- God is het Goede, de mens niet.
Het ego is afgescheiden van God. Het Zijn is één met God. De mens die zijn ego is, is derhalve niet het Goede. De mens die vrij is van zijn ego en dus één met God is en doet derhalve wel het Goede.
- Je schaduwkant accepteren is de duivel aanbidden/gehoorzamen/zijn.
Uw schaduwkant accepteren realiseert uw Zijn en bevrijdt u daarmee van het in goed en kwaad (duivels) gevangen ego.
- Innerlijk schouwen is navelstaren.
Innerlijk schouwen is bewust zijn van uw gevoelens, is onontbeerlijk voor het realiseren van uw Zijn.
- Het bewust zijn en accepteren van je gevoelens is soft, zweverig.
Het bewust zijn en accepteren van uw gevoelens is onontbeerlijk voor het realiseren van uw Zijn en is het moeilijkst en meest geaard wat er is.
- Nuchter zijn is geaard zijn.
Nuchter zijn is onbevangen zijn, is vrij zijn van de wil van uw ego, is Zijn. Het Zijn is de staat van volmaakt geaard zijn. Het ego overleeft dankzij de illusie van houvast terwijl dat niet bestaat. Het ego zweeft dus, is per definitie niet geaard. De bewering van het ego dat het nuchter en dus geaard is, is dus onjuist en alleen bedoeld voor de instandhouding van zichzelf.
- Jezelf lief hebben is egoïstisch, narcistisch.
Jezelf lief hebben is uw gevoelens accepteren, is onontbeerlijk voor de realisatie van uw Zijn.
- Overgave is ondergeschiktheid.
De staat van overgave is het één zijn met en de overgave aan de Wil van het Geheel, het leven zelf, God, uw Ware Zelf. De staat van overgave is dus dat waar het niet in overgave zijnde ego ondergeschikt aan is.
- Begrip hebben is tolereren.
Begrip hebben is doorzien van de bedoeling van het leven.
- Respecteren is tolereren.
Respecteren is in eenheid zijn met alles en dus ook met een ander. Vanuit die eenheid kan al dan niet getolereerd worden.
- Respect moet je verdienen.
Respect is inherent aan het Zijn en dus een staat van zijn.
- Je bent zondig, je kunt een zonde begaan.
Het Zijn is de staat voorbij goed en kwaad en dus voorbij zondig zijn en een zonde begaan. Een zonde is een fout maken, een ander of jezelf pijn doen. Maar pijn ervaren is onontbeerlijk voor het realiseren van het Zijn. Zonde bestaat dus niet, is een verzinsel van het ego om te overleven.
- Ieder mens heeft goede en slechte eigenschappen.
Het Zijn is de staat voorbij goed en kwaad en dus voorbij goede en slechte eigenschappen.
- Je kunt een ander kwetsen.
U kunt alleen de kwetsuur raken die zich in een ander bevindt. U kunt dus geen kwetsuur veroorzaken.
- De mens is het product van zijn opvoeding.
Net als de beïnvloeding door alles in de omgeving van de mens, is zijn opvoeding voor niets anders dan voor de bewustwording en bijgevolg de bevrijding van zijn ego. Die bevrijding geschiedt door verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ego, zijn gevoelens. Dat betekent dat opvoeders niet verantwoordelijk zijn voor de gevoelens van degene die zij hebben opgevoed.
- Emoties moet je niet tonen.
U moet U niet laten leiden door de wil van uw emoties. Dat betekent niet dat u ze niet kan tonen.

- Je mag niet weglopen van je verantwoordelijkheid.
Uw enige verantwoordelijkheid is de verantwoordelijkheid voor uw gevoelens en in overgave zijn aan de Wil van het Al/God/uw Ware Zelf (uw bewustzijn).
- Liefde is lief doen en is pas liefde als de ander het als zodanig ervaart.
Liefde is een gevoel met een wil. Volgen van die wil is volgen en daarmee in stand houden van uw ego.
- Grenzen moet je respecteren.
Grenzen zijn bedoeld om confrontatie te vermijden, maar confrontatie is nodig voor het realiseren van het Zijn.
- Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
Volg de impuls tot manifestatie in het hier en nu. Dat is gewoon DOEN.
- Het zwarte gat, daar moet je koste wat kost vandaan blijven.
Op de Weg naar het Zijn komt u in het zwarte gat, de singulariteit, de doorgang naar het Licht van uw Ware Zelf.
- Je moet weten wat je wilt.
Het Zijn is het nonintentioneel in overgave zijn aan de niet te kennen Wil van het leven zelf, God, uw Ware Zelf. Moeten weten wat u wilt is dus des ego.
- Je moet sterk zijn.
Het Zijn is de staat van sterk zijn, van innerlijke Kracht, de scheppingskracht van het leven zelf.
- Je moet je beheersen.
Het enige wat beheerst kan worden is het ego. Het Zijn is innerlijk vrij van het ego en hoeft dus niet beheerst te worden. Bovendien kan het niet beheerst worden omdat het zich buiten het materiële universum bevindt.
- Fatsoen moet je doen.
Het Zijn is en doet het Goede.
- Je moet consequent zijn.
Het Zijn is innerlijk vrij en kan wel en niet consequent zijn.
- Goed en kwaad bestaat.
Het ego is de gevangene van de dualiteit tussen goed en kwaad. Goed en kwaad bestaat dus alleen voor het ego. Voor het Zijn bestaat er geen goed en kwaad, want die is vrij van de dualiteit en dus van goed en kwaad.
- Je moet het goede nastreven en het kwade bestrijden.
Het Zijn is voorbij goed en kwaad en doet het (absoluut) Goede.
- Je moet je geweten volgen.
Het geweten is weten wat goed en kwaad is en dus inherent aan het ego. Het volgen ervan houdt het ego in stand. Het Zijn volgt niet het geweten, want het volgt de Wil van het geheel, God, dat het absoluut Goede doet.
- Je moet je intuïtie volgen.
Je intuïtie wordt door je Ware Zelf, je bewustzijn, waargenomen en is dus niet de Wil van je Ware Zelf, je Zijn.
- Angst beschermt je, dus is vrij zijn van angst ongewenst.
Het Zijn is innerlijk vrij van de wil van gevoelens en dus ook van angst en doet het absoluut Goede. Bovendien is het Zijn onbevangen en daardoor volmaakt alert, en reageert het derhalve volmaakt op tijd en adequaat.
- Je mag niet oordelen.
Het Zijn is innerlijk vrij en kan dus alles doen, ook oordelen.
- Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
Deze schijnwaarheid heeft ten doel pijn te vermijden terwijl het ervaren van pijn onontbeerlijk is voor het realiseren van het Zijn.

- Heb je emoties, dan ben je emotioneel.
Het Zijn is innerlijk vrij, dus ook van de wil van emoties.
- Een mening hebben is die mening zijn.
Het Zijn is onthecht en dus ook van zijn mening.
- Bescheidenheid siert de mens.
Het Zijn is innerlijk vrij en dus vrij van de zelfdwang tot bescheidenheid.
- Wat God heeft verbonden, zoals het huwelijk, mag niet door de mens worden gescheiden.
De aanname dat God iets verbindt is des ego. Het Zijn is innerlijk vrij en kan dus alles doen.
- Je mag niet voor God spelen, zoals ten aanzien van euthanasie, abortus.
Het Zijn is één zijn met God en diens Wil.
- In wezen ben je al het Zijn. Daarom hoef je dit alleen maar te beseffen of te herinneren.
Het leven zelf is op niets anders uit dan het realiseren van uw Zijn, uw één zijn met het leven, en gebruikt confrontatie daartoe. Iedere confrontatie is dus bedoeld voor de realisatie van uw Zijn. De realisatie van uw Zijn geschiedt derhalve door de door het leven zelf gedirigeerde Weg naar uw Zijn.

De media.

De ellende als gevolg van het zijn van het ego is buitengewoon interessant voor de ego's van de makers en gebruikers van de media. Ook zijn de op het ego-eigen maakbaarheidsidee gebaseerde instituties kerk, staat en wetenschap interessant die deze ellende verklaren en een oplossing ervoor formuleren. Wat de media niet interessant vinden is de ontwikkeling van de harmonie van het Zijn. Dat geldt zelfs voor die media die tot de nieuwe spiritualiteit behoren ook al wekt de inhoud ervan de indruk van het tegendeel (zie *De nieuwe spiritualiteit* als belemmering van de ontwikkeling van het Zijn). De media doen dus volop mee aan het belemmeren van de ontwikkeling van het Zijn.

Uw keus.

Uit het voorgaande kunt u opmaken dat het realiseren van het Zijn weliswaar oneindig eenvoudig is, maar ook het moeilijkste wat er is. Dat het dus geen sinecure is. Het is zelfs zo dat het dé les van het leven is, dat het de reden is waarom u op Aarde bent, dat de materie en dus ook de aarde ervoor geschapen is, dat de evolutie erom begonnen is.

Dit verhaal geeft u volledig duidelijkheid over uw ego en uw Zijn, over de effecten ervan en over de manier waarop het Zijn gerealiseerd moet worden. Daarmee hebt u de duidelijke keus al dan niet voor de ontwikkeling van uw Zijn te kiezen.

Kiest u er niet voor, dan leidt dat voor wat betreft de Apocalyps tot de betekenis van zelfvernietiging ervan. Voor wat betreft Het Laatste Oordeel tot het oordeel over het wel of niet gerealiseerd hebben van het Zijn, het één zijn met God. En voor wat betreft Het Einde Der Tijden tot het einde van uw tijd.

Kiest u er wel voor, dan leidt dat voor wat betreft de Apocalyps tot de betekenis van Openbaring (van uw Zijn). Voor wat betreft Het Laatste Oordeel tot het einde van ieder oordeel (over goed en kwaad). En voor wat betreft Het Einde Der Tijden tot het zijn in het hier en nu.

U kunt natuurlijk ook denken: Het zal mijn tijd wel uitduren, dit moeten volgende generaties maar doen. Dat kunt u denken, maar u weet misschien dat het jaar 2050 een cruciaal jaar is voor wat betreft de opwarming van de Aarde. Bovendien hebt u dan niet gerealiseerd waarvoor u op Aarde bent gekomen en waar u uw hele leven ten diepste naar hebt verlangd.

De keus is aan u.

Achterkant van het boek.

Zodra we op Aarde komen zitten we qua bewustzijn automatisch gevangen in het materie-/dualiteit-deel-aspect van het universum. Als gevolg daarvan zijn we afgescheiden van het geest-/singulariteit-/geheel-aspect, ook wel aangeduid als het Al, de natuur, het leven zelf, het Ware Zelf, God. Die toestand is ons ego en is de reden waarom we al sinds het begin van ons bestaan op zoek zijn naar ons diepste ideaal, ons verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg ons Zijn. In deze tijd zijn we genoodzaakt ons Zijn te realiseren. De reden daarvan is het feit dat ons ego, vanwege de dualiteit ervan, zelfvernietigend is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van de bedreiging van ons voortbestaan door de opwarming van de Aarde. Het probleem is echter dat de ontwikkeling van het Zijn ontbreekt in de samenleving. De oorzaak daarvan is het feit dat deze ontwikkeling tot op heden met hand en tand bestreden wordt door vooral de instituties kerk, staat en wetenschap, onze hoge en machtige priesters van de waarheid. Dit boek is bedoeld om daar verandering in te brengen. Dat geschiedt door inzicht te geven in het ego, het Zijn en de ontwikkeling van het Zijn. Door inzicht te geven in de krachten die deze ontwikkeling belemmeren. En door duidelijk te maken dat deze ontwikkeling nu gemakkelijker is dan ooit omdat de samenleving een kwantumsprong in haar evolutionaire ontwikkeling ondergaat die aangeduid kan worden als de kwantumsprong van ego naar Zijn. Een sprong die in essentie bestaat uit onze oerwil onszelf en bijgevolg ons Zijn (wie we echt zijn) te zijn.