

Datum: 15-09-2021

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen  
T.a.v. mevrouw prof. dr. I. Sluiter (president)  
Postbus 19121  
1000 GC Amsterdam

Uw brief:

Uw kenmerk:

Bijlagen: 1

Onderwerp: Taboe in de wetenschap.

Geachte mevrouw Sluiter,

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid wordt zij geconfronteerd met een apocalyptisch gelijkende crisis.

En voor het eerst in haar geschiedenis is het dankzij de wetenschap duidelijk geworden dat het maakbaarheidsidee als zijnde haar grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing achterhaald is. Of sterker nog: zelfdestructief is.

Dit betekent dat de mensheid voor een schier onmogelijke opgave staat, temeer daar er een taboe rust op de fundamentele oorzaak en oplossing van die apocalyptische gelijkende crisis.

Alle instituties zijn onderhevig aan dit taboe en dus ook de wetenschap. De reden daarvan is haar stellige geloof in het maakbaarheidsidee en haar vermeende afhankelijkheid daarvan. Dit ondanks het feit dat dit idee achterhaald is, de samenleving ontzogmatiseert en in het kader daarvan wetenschappelijke waarheden als 'ook maar een mening' worden aangeduid.

Om dat taboe te doorbreken heb ik het bijgesloten essay 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de mensheid' geschreven.

U treft daarin aan dat de fundamentele oorzaak ons niet-Zijn, beter bekend als ons ego, is waar ieder mens in terecht komt zodra hij op aarde komt. En de fundamentele oplossing ons verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg ons Zijn is waar ieder mens als gevolg van het zijn van zijn ego ten diepste naar verlangt zodra hij op aarde komt.

Mijn vraag aan u is: Bent u bereid stappen te ondernemen om het taboe in de wetenschap te doorbreken en zo de fundamentele oplossing van de klimaatcrisis mogelijk te maken?

Ik bied u aan erover te praten en mijn hulp waar nodig.

Met vriendelijke groet,

Cor Bijl  
Oprichter